

## Ændringer i bestyrelsen

Ved generalforsamlingen i april fik vi ny formand. Benny Jensen blev ny formand. Leif fortsætter som næstformand. Misha Kulga blev nyvalgt.

## Næste tur

Arnbjørn kører næste tur til Kiev-området.  
Bilen skal læses onsdag d. 7. august og han kører d. 12. august.

## Vinsmagning på Dienesminde

Vingrossisten VINteres kommer på Dienesminde

**søndag d. 25. august kl. 14.00**

hvor vi afholder vinsmagning.

Entre kr. 100,- incl. vinsmagning og kaffe

Tilmelding til Susanne på tlf 42969700 senest 17. august

*Smag vin fra UNESCO listen.*

*Et mirakel fra Georgien med kærligheden til jer*



## Dienesmindes Venner

Furvej 41  
7800 Skive



*Sommerhilsen 2024*



Indhold:

Tur til Dunaivtsi

Vinsmagning

# Tur til Dunaivtsi

Den 18.6 kørte Leif Korsgaard Andersen og Karsten Krog til en EVANGELISK KRISTEN BAPTIST KIRKE i Dunaivtsi. Byen ligger ca. 400 km fra den lille grænseovergang Medyka.

Vi var fremme ved 20.30 tiden og vi holdt ind ved den første tankstation efter byskiltet. Vi kontaktede Alex som var vores tolk og han kom straks efter og viste os vej til kirken.

Her blev vi modtaget af Vasilli og Vitali. De tilbød straks aftensmad og straks efter sad vi i en pizzabar.

Tilbage til kirken blev vi indkvarteret i en fin værelsес- og kontorbygning.

Efter morgenmad fredag blev bilen tömt. Det var i en snæver baggård ved siden af kirken. Lastbilen kunne lige komme ind i gården.

Der blev handlet lidt og vi fik frokost på en sandwichbar. Ved 13-tiden var vi på vej ud af byen mod grænsen.

Vi kørte til grænseovergangen Krakovets, der er en noget større grænseovergang.

For at komme ind skal der bestilles tid på en APP vi har på telefonen. APPEN ville ikke virke som den burde, så det gav udfordringer. Ringede til hotline, men når man taster for at få en engelsktalende person, kunne vi ikke komme igennem. Vi kørte derfor frem til grænsebommen. Vi fik den ukriainske grænsevagt til at kontakte hotline, og han kom hurtigt igennem. Her lykkedes det at få kontakt til en engelsttalende dame. Efter at have konstateret at der var fejl på appen blev vi guidet igennem deres hjemmeside hvor det lykkedes at få en tid. Der var 2 timers ventetid. men da vi holdt ved bommen, var hun så flink at give os lov at komme foran i køen og vi blev lukket ind i grænseområdet efter 5 minutter.

Vi var udsat for en sjov episode. Mens vi ventede ved grænsen, kom der en midaldrende herre og henvendte sig til os. Han troede vi var kørt itu og han tilbød straks

sin hjælp. Han fandt et kraftigt slæbetov og satte det på anhængertræk på sin Lada. Så ville han have os til at sætte trækkrog på fronten af lastbilen. Da gik det op for os, hvad han var ude på!!!

Kl. 23.30 var vi kommet ud af grænseområdet, og kunne komme videre.

Vi stoppede ved første rasteplads omkring midnat for at overnatte. Vi havde knap fået lastbilen stoppet før der holdt en politipatrulje og ville tale med os. De var flinke, og den ene var en yngre betjent der kunne engelsk, så ingen sprogproblemer. De kontrollerede pas på deres medbragte PC'er.

Hvornår vil I videre, blev vi spurgt.

Om 9 timer svarede vi, og vi blev oplyst, at der var kørselsforbud for lastbiler i Polen i weekender. UPS.

Næste morgen kl. 9.00 kørte vi videre mod Danmark (*skønt vi ikke-matte*) og vi blev ikke standset yderlige på vores hjemtur.

Var inde omkring Rødekro og hente handicaphjælpemidler - vi kom jo lige forbi.

Søndag ved 17-tiden var vi hjemme.

På vores hjemmeside er der lagt en video op fra turen.

Eller klik her

[https://dienesminde.dk/  
Dunaivtsi%20juni%202024.mp4](https://dienesminde.dk/Dunaivtsi%20juni%202024.mp4)

Leif og Karsten



Aflæsning ved en bygning ved siden af kirken



Den evangeliske-kristne baptist kirke i Dunaivtsi.  
Bygningen til venstre er kontor og værelsесbygning